

Bloem

... Koop voor jezelf een bloem in knop en zet die in een vaasje in je kamer. Verzorg haar met liefde en grote aandacht. Zie dan dat ze blad voor blad haar leven aan je ontvouwt en jou door haar pracht, liefde en vreugde schenkt, en dankt. Dan zal ze zich helemaal voor je openstellen en geeft ze de kern van haar leven bloot.

... Ze heeft zich volledig geopenbaard en gegeven voor de boodschap van het leven. Langzaam keert ze weer terug tot haar bron. Wees blij dat zij haar levensverhaal aan jou heeft verteld. Probeer er naar te luisteren. Probeer te voelen wat ze je heeft willen zeggen.

Leven, Liefde en Openbaring door overgave.

Geef iedere keer weer een andere bloem jouw zorg, volle aandacht en meeleven. Net zolang totdat er in jouw hart een bloem begint te bloeien, omdat je ziet dat heel het leven uit bloemen bestaat, die je, als jij hen je aandacht geeft, iets willen zeggen. Geef eerst de meest sprekende bloemen je aandacht en laat hen blad voor blad, geleidelijk aan op hun eigen ritme, hun boodschap aan jou geven.

Als ze voor jou uitgebloeid zijn, dank hen dan, door hen alle liefde mee te geven voor hun weg naar de bron. Voor jou is er weer een andere bloem, die je weldra zult ontdekken.

Ieder mens, dier, plant, of ding heeft zo zijn eigen leven aan jou prijs te geven. Nu ervaar je misschien alsof ze een geheim bewaren en koesteren, maar dat is omdat jij nog niet goed kunt luisteren, want ze schreeuwen het je werkelijk toe. En misschien weet je zelfs nog niet hoe je iedere bloem moet verzorgen, opdat zij vertrouwen in je heeft. Wees daarom attent op hetgeen je met goede bedoelingen teweeg brengt, want een bloem groeit niet door goede bedoelingen alleen, maar door wijsheid in handelen, door oprecht meeleven.

Dit is mijn bloem voor jouw leven.

Anja Strik 1984-1985, redactie m.m.v. Rik Jaspers 2005-2006