

## Op weg

Op een dag kwam ik Jezus tegen en vroeg hem: "Mag een man van zijn vrouw scheiden?"

Daarop antwoordde hij, "Wat God heeft samengebracht, kan de mens niet scheiden."

"Mag ik dat namens u aan de wereld verkondigen?"

"Je mag altijd en alleen maar voor en vanuit jezelf spreken."

"O," zie ik beteuterd, op eigen benen gezet. "Een mens kan dus ook nooit uit naam van God spreken?"

"Slechts als hij zich één weet en is met God is dat gerechtvaardigd. Dan is hij zichzelf en spreekt vanuit zichzelf in God."

"Wie bepaalt dan wanneer God twee mensen heeft samengebracht?"

"Dat bepaalt jouw zelf. Evenals jouw zelf, dat zich één weet met God, bepaalt wanneer twee mensen van elkaar scheiden."

Ik groette hem, blij hem te hebben ontmoet. Peinzend vervolgde ik mijn weg en hij vervolgde de zijne. Gaandeweg drong ik steeds meer tot het wezen door van wat hij me had willen zeggen en voelde me diep met hem verbonden.

Anja Strik 1984-1985, redactie m.m.v. Rik Jaspers 2005-2006