

Het Zesde Geluk

Ik aanvaard mijzelf volkomen

en met heel mijn hart.

Liefdevol ontvang ik dit moment van leven

met ...

en ben bereid de weg daar doorheen

volledig te ervaren

vanaf de oorsprong tot de bestemming

en het los te laten op het moment van

afscheid

waarin het leven mij verder leidt.