

Zijn en Worden

Citaat van Adyashanti

Spirituele geboorte is

Het realiseren van

Je niets-zijn

Je alles-zijn

En je mens-zijn

We moeten ons steeds realiseren dat verlichting niet begrensd is tot een of ander gezichtspunt - absoluut, relatief of anderszins. Het is veeleer, altijd zijn en altijd worden, zowel voorbij als vanuit alle gezichtspunten.

De aard van mijn wezen als mens is zowel een voortdurend *zijn* als een voortdurend *worden*, een 'ik ben' en een 'ik ontwikkel'. De grondtoon, het rudimentaire besef, van beide aspecten/facetten van bestaan herken ik in de gevoelservaring en het onderscheid tussen het wezen van bewustzijn, bewustzijn op zich, en de bewustzijnsinhoud.

Ongeacht de bewustzijnsinhoud, - de waarneming, de gedachten en emoties -, is het wezen van bewustzijn in zichzelf onaangedaan, in vrede. Hier zo zittend en in het leven van alle dag verdiept zich dit besef naar gelang de mate waarin ik ertoe neig me ergens mee te identificeren en welke keuzes daaruit voortvloeien. Noch bewustzijn, noch bewustzijnsinhoud definiëren de aard van mijn wezen.

Citaat van Sri Nisargadatta Maharaj

Juist in de drift om te ontdekken, is de liefde voor het onbekende die mij tot leven brengt. Het ligt in de aard van het zijn om avontuur te zien in het worden. Zoals het in de aard van het worden ligt om vrede te zoeken in het zijn.

Deze wisseling van zijn en worden is onvermijdelijk.

Mijn thuis echter, ligt daar voorbij.